

Each op Sânfurd

Myn thús is yn dy en do meist thús wêze yn my!

Reliëf, olieverfschildering op zilver, palladium en parelmoer op linnen
150 x 90 cm

Thús

Iris Kroes

Ik rûn troch de fjilden, altyd socht ik
nei mear
Mear as ik koe, wa wit wat ik dêr dan
wer lear
Ik bin hjir allinich, samar yniens tocht
ik nei
Hoe it soe wêze, ik kies foar een oare
wei

Ik bin der no wis fan, mar dit is wat ik
fiel
Rinne, sykje wer't ik hinne sil
Fiele dat ik oerol wol wêze wol
Mar altyd wer thús komme sil

Wêr't ik ek wêze wol, 't is net mear
altyd by dy
Mar fier yn myn tinzen, nim ik dy
altyd mei
Ik bin der no wis fan
Thús sit foar altyd yn my

Rinne, sykje wêr't ik hinne sil
Fiele dat ik oerol wol wêze wol
Mar altyd wer thús komme sil

Thús sit foar altyd yn my

Rinne, sykje wêr at ik hinne sil
Fiele dat ik oerol wol wêze wol
Dat ik oerol wol wêze wol
Mar altyd wer thús komme sil

Ik liep door de velden, altyd op zoek
naar meer
Meer dan ik kon, wie weet wat ik daar
dan weer leer
Ik ben hier alleen, ik dacht er ineens
aan
Wat het ook is, ik kies een ander pad

Ik weet het nu zeker, maar dit is wat
ik voel
Rennen, kijk waar ik heen ga
Het gevoel hebben dat ik overal wil
zijn. Maar zal altijd weer thuis komen

Waar ik ook wil zijn, het is niet altijd
meer bij jou
Maar ver in mijn gedachten neem ik je
altijd mee. Ik ben er nu zeker van
Thuis zit voor altijd in mij

Rennen, kijk waar ik heen ga
Het gevoel hebben dat ik overal wil
zijn
Maar zal altijd weer thuis komen

Thuis zit voor altijd in mij

Ren, kijk waar ik heen ga
Het gevoel hebben dat ik overal wil
zijn
Dat ik helemaal voorbij wil zijn
Maar zal altijd weer thuis komen